

Het Niks Nieuwsblad



Zondag 14 mei 2023 • Uitgave ter ere van 30-jarig Niks jubileum
Met vandaag: mama's en... naakt?!

Oplage: 50 minus het aantal misprints dat de printer produceert • €0,00

1 inktvis is gestorven voor deze druk. Denk aan het milieu en maak weer een inktvis van deze krant als je 'm niet meer gebruikt, circulaire wiesker

Vandaag is het de dag van de OJC Niks All-star Band. De organisatie van 30 Jaar Niks is in de krochten van de kerkdorpen gedoken om een rag tag group bij elkaar te scharrelen. Pieter Sitaniapessy werd gevonden in een aftands Belgisch dorp waar hij onder erbarmelijke omstandigheden leefde in een klein trekhutje met dertien Belgisch boeren. Jesse van den Munckhof werd onder driehonderd kilo bouwpuin uitgetrokken. De halve Raakvlak selectie werd weggetrokken uit een of ander slaapverwekkend gemeenteproject over de verbreding van de busbaan in Helmond-Zuid. Bas en Niek Nellen werden gevonden in de frietkraam waar ze friet moesten halen voor hun ouders en Jekkel is ingevlogen vanuit Thailand om zich, eventueel met wat glijmiddel, in een barkruk te laten drukken. De Muijsenberg broertjes werden in een kelder in Sevenum gevonden waar ze met twee half stijve piemels diep in een jaren '40 Duitse horrorfilm gedoken zaten. Thalamus, Birthmark, Andy Andy Andy, Nynkei, Frodo Swaggins, we hebben ze allemaal bij elkaar gekregen voor een eenmalige viering van 30 jaar muziek in OJC Niks. Ook de Early Adopters wisten een gaatje te vinden in hun drukke meisjes-aan-de-boom-bind agenda. Het geheel is groter dan de som der delen. Dat telt ook als de delen allemaal een stel halven zijn. OJC Niks All Star Band. Let's gooooooooooooo!

30 Jaar Niks Memories



Ongeïdentificeerd persson, Iresha, Rick

Vandaag vieren we moederdag met een mooi verhaal uit den ouden doosch. Veel vrijwilligers zijn nog veredelde kinderen als ze zich aanmelden bij OJC Niks. Maar in sommige gevallen zijn het al moeders en vaders die hier de tap bedienen, stempels zetten en de garderobe bemannen. Een daarvan is: Iresha. Zij wist op magische wijze moederschap, vrijwilligersschap en dronkenschap te combineren. Petje af.

Mijn tijd bij OJC Niks was heel fijn. Ik heb er talloze geweldige feestjes gehad, veel van mijn vrienden ontmoet en de eerste kus met mijn man was midden in de zaal. Ik was misschien niet de meest standaard vrijwilliger: ik heb op vrij jonge leeftijd een kindje gekregen. Maar dat was nooit een probleem. Ik werd vrij gelaten in welke dienst ik wilde draaien en op zondagmiddag nam ik mijn zoontje Jonas gewoon mee naar het café. Dan werd er met hem gespeeld en gevoetbald. Dankzij de onbezonnen avonden in de Niks heb ik ondanks mijn moederschap me toch jong kunnen voelen. De beste herinneringen heb ik van het onaangekondigd kerstfeestje op kerstavond in het cafe. In mijn kerstoutfit na 't kerstdiner thuis meteen door naar de Niks, feesten tot 's morgens vroeg en daarna nog halfdronken meteen weer door naar de kerstbrunch met familie. Marieke zong haar liedje en Jelle eindigde in een barkruk. Het moment met de sterrenflitsers, fijne gesprekken, lekker dansen op slechte kerstliedjes, net iets te veel drinken en heel veel lol met elkaar. Iedereen was er op zo'n avond en iedereen kende elkaar. Nu is mijn baby groot en gaat hij regelmatig zelf naar de Niks. De cirkel is rond. Maar stiekem ben ik toch altijd een beetje jaloers op hem...omdat ik weet hoe leuk het bij de Niks kan zijn. - Iresha

Timetable

	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Zaal						19:30 - 20:00 OJC	20:15 - 20:45 Niks	21:00 - 21:30 Allstar	21:45 - 22:15 Band
Café	15:00 - 19:30 Yak Foas								22:15 - 23:00 ???

Vandaag op het programma

OJC Niks All-star Band

De soundtrack van 30 jaar OJC Niks gespeeld door een supergroep van ex-vrijwilligers, muzikanten uit de regio en afgekeurde chaffeurs van AZ-barbecue.

Old-school Niks DJ-set

Absolute DJ-legends keren terug achter de draaitafels om het beste van 30 Jaar Niks te laten horen.

Yak Foas Snoephuisje

Yak! Foas! Yak! Foas! Dansen!
Lekker snoepen. Mmm, lekker.



Roel Vennekens

In the next episode of 30 Jaar Niks: 31 Jaar Niks.

Dit was het dus. Tot volgend jaar? Organiseren we überhaupt iets volgend jaar? Bestaat de Niks dan nog? Wie zal het zeggen. Voor nu, rust.

Rest ons alleen nog om een shoutout aan alle bijdragers te doen: Iresha, L. Spreeuwenberg, Mart, Bram, Sjors, de kont van Dennis, Lieke & Marian en Sanne. Bas & Roel, signing off.